

In Memoriam Mariëtte Moors – Mommers

Een bijzondere vrouw is niet meer (5 februari 1934 – 3 oktober 2018)

Op 3 oktober overleed Mariëtte Moors – Mommers, een vrouw die voor het Tijdschrift voor Seksuologie (TvS) een cruciale rol heeft gespeeld.

Bij het behalen van haar semi-artsexamen van de studie geneeskunde stopte zij haar opleiding om haar man Jan Moors te ondersteunen in zijn huisartspraktijk. Ze ontpopte zich later als een begaafd medisch publiciste. Toen einde jaren 1980 de drukkerij Gamma, de drukker van TvS, failliet ging en rond dezelfde periode de hoofdredacteur Walter Vandereycken ontslag nam, was het even een crisisperiode voor het TvS. Het was Mariëtte die de dynamische en stimulerende kracht was achter het opnieuw samenbrengen van het vroegere stichtingsbestuur, het zoeken naar een nieuwe uitgever, het aanstellen van de nieuwe hoofdredacteur Koos Slob en die aldus voor het tijdschrift een nieuw toekomstperspectief openende. Ze deed haar werk als coördinerend lid van het bestuur zo secuur, attent en toch breeddenkend dat ze ons allen verbaasde door haar grandioze, trouwens onbezoldigde maar onophoudelijke inzet. Daarnaast was ze een warme collega, vriendelijk voor elkeen, maar niet zonder een waakzame blik op ieders taken. Ze profileerde zich als medisch publiciste. Volgende alinea's getuigen hiervan.

In het jubileumboekje van de NVVS *Seks wetenschappelijk ontrafeld* (2006) vinden we het citaat:

'Mariëtte Moors (1934): een bescheiden vrouw die op uitmuntende wijze anderen tot schrijven kon stimuleren. Maar ook zelf, vaak in samenwerking met anderen, talloze belangwekkende seksuologische publicaties tot stand heeft gebracht, van *Helpen bij Seksuele Moeilijkheden* (1977) tot het losbladige Nederlandse standaardwerk *Handboek Seksuele Hulpverlening* (1983 – 1988).'

Dit citaat is te vinden in de rij ereleden van de NVVS, naast een kleine foto van Mariëtte. Wij vinden het een perfecte omschrijving van hoe wij haar hebben gekend en meegemaakt. Koos Slob stelt: 'Zij was het die begin 80-er jaren mij aanspoorde om een hoofdstuk 'Fysiologische metingen bij mannen en vrouwen tijdens seksuele opwindings' te schrijven in het uit te geven *Handboek Seksuele Hulpverlening*, waarvan zij één van de stuwende krachten was van de redactie. Daardoor was ik "gedwongen" de boeken van Masters en Johnson (1966; 1970) heel secuur te lezen, iets waar ik anders niet zo gauw toe gekomen zou zijn.' Mariëtte had eerder al ruime ervaring opgedaan met het uitbrengen van *Helpen bij seksuele moeilijkheden* (1977) waarvan zij samen met haar man Dr. Jan Moors de enthousiaste en idealistische redactie vormde.

Koos Slob stelt verder: 'Mariëtte was ook degene die met grote inzet in de redactie, samen met mij en Jos Frenken, in 1994 het redactie- en schrijfwerk overnam

van Anja Meulenbelt, voor het leerboek *Facetten van seksualiteit, een inleiding tot de seksuologie*.'

Mariëtte hield er niet van op de voorgrond te treden. College geven of een voordracht houden was een kwelling voor haar. Liefst bleef ze op de achtergrond, maar altijd was ze bereid mee te denken en mee te schrijven over alle aspecten van seksualiteit. Niet enkel over seksualiteit maar ook over allerlei medische zaken. Zo was ze redactievoorzitter van de reeks *Mondig ziek zijn* (eind 80-er, begin 90-er jaren). Ieder boekje in de reeks was in principe gewijd aan een bepaalde ziekte. Meer dan twintig deeltjes zijn verschenen. Naast info voor de patiënt en haar/zijn omgeving was het ook bedoeld om bij te dragen aan de mondigheid van patiënten in het kader van ziek zijn.

Voor ons beiden, maar vooral voor het tijdschrift was zij een zeer waardevol lid van ons bestuur waar je ten allen tijde een beroep op kon doen en we konden in volle vertrouwen steunen op haar met een groot hart geleverde bijdragen. Een grote dame ging van ons heen.

Na het stoppen van haar wetenschappelijk actief zijn, bleef ze graag contact houden en stelde ze haar nieuwe woning open voor wie wou komen en ze toonde zich daar een hartelijke gastvrouw.

Ook liet ze zichzelf toe nu eindelijk te genieten van wat ze al lang graag had gewild maar daar vroeger geen tijd voor maakte: het bezoeken van antiekzaken en het zich aanschaffen van hebbedingetjes in porselein. Tevens hield ze ervan haar kinderen en kleinkinderen te bezoeken en te verwennen.

We voegen nog een foto toe van Mariëtte en Jan Moors uit 2017, 2 dagen nadat ze 55 jaar waren getrouwd.

Koos Slob en Gabriël Van Damme, respectievelijk voormalig hoofdredacteur (1987 – 2000) en voormalig voorzitter (1990 - 2017) van het bestuur van de stichting Tijdschrift voor Seksuologie



Foto gemaakt door Jack (van Facebook)